



*De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen,  
de Naam des Heeren zij gezegend.*



Ten paradijze geleid hebben de Engelen het smetteloos zieltje van onze lieveling

## *Willemijntje Geuljans*

die tengevolge van een noodlottig ongeval in den leeftijd van bijna 2 jaar is overleden te Rimborg, den 17den Augustus 1943.

---

Nu heeft ons gezin plotseling wortel geschoten in den hemel. Willemijntje is daar de stichster van een nieuw gezin en de wachtende tevens. Haar kunnen wij aanroepen om ons te beschermen en te helpen. Zij is nu het werkelijke hoofd van ons gezin geworden. Een stuk van ons is overgeplaatst in den hemel. Ons leven is nu zoo wijd en zonder grenzen, daar wij begeeren alles te volbrengen tot het uiterste tot op den diepsten grond doch met de innerlijke vrijheid van een geest, die zijn waarachtig thuis heeft in de eeuwigheid.

Door en in ons gestorven kind leven wij met de eeuwigheid mee, alle nieuwe dagen van ons leven. Er bestaat geen grootere genade dan het leed, dat ons getroffen heeft. Met zulk groot lijden, dat het hart leegbrandt en uitholt, maakt God plaats voor zichzelf.

Naar: Pieter van der Meer de Walcheren:  
„Menschen en God”.

Willemijntje, zalig Kindje, Hoofd van ons huisgezin, verlicht, bewaar, geleid en bestuur ons. Amen