



KOM GEZEGENDE  
VAN MIJN VADER  
NEEM BEZIT  
VAN HET RUK  
DAT VOOR U BEREID IS.

---

---

Wij vragen een gedachtenis in uw gebed  
voor

## Hendrikus Joseph Gerards

Hij werd geboren 14 augustus 1916 te Ubach over Worms, overleed 8 oktober 1965 in het St. Gregorius-ziekenhuis te Brunssum, gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken en werd begraven te Ubach over Worms 12 oktober d.a.v.

---

Hoe gelukkig is de mens die naar de hemel gaat om Gods schoonheid onomsluierd te aanschouwen, na God steeds trouw te hebben gediend en Hem vurig te hebben bemind in volle overgave.

De dierbare overledene ging stil en blijmoedig door het leven, aangenaam in de omgang en behulpzaam voor eenieder. Dierbare familieleden, ik hoop dat de goddelijke barmhartigheid mij zal verlenen u vanuit de hemel honderdvoudig terug te geven wat uw liefde en goedheid op aarde voor mij deed.

Beste vrienden en kennissen, ook u vraag ik mij te willen gedenken in een gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.