



WEEST BEZONNEN  
EN WAAKZAAM



JEZUS † MARIA † JOZEF

Ter gedachtenis aan

**Anna Gertrudis Gerards**

echtgenote van

**Jan Willem Smeets**

Geboren 25 augustus 1889 te Ubach over Worms,  
gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk,  
overleden in het St. Joseph-Ziekenhuis te Heerlen,  
18 november 1959 en begraven te Ubach over  
Worms 23 november d.a.v.

---

De dierbare overledene was in eenvoud een goede vrouw en liefdevolle moeder. Met welk een liefde en zorg heeft zij geleefd voor haar man en kinderen. Maar één verlangen kende zij: haar gezin gelukkig zien.

Zoals zij geleefd heeft, zo is zij ook naar de Heer teruggegaan. Kalm en gesloten, geheel aan Hem overgegeven, is zij zacht van ons gescheiden, om beloond te worden voor haar christelijk leven hier op aarde.

Dierbare man, ik was graag bij u gebleven, maar ik gehoorzaam graag en gewillig aan Gods stem, die mij roept. Wat God doet is welgedaan.

Beste kinderen, onthoudt mijn vermaningen en leeft diep godsdienstig, vanuit de hemel zal ik u helpen in de strijd die dit leven is.

Ik dank u allen, want tot het eind van mijn leven hebt gij mijn dagen aangenaam gemaakt.

Blijven we bidden voor elkaar.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

R.K. Begrafenisver. St. Jozef, Ubach over Worms