





Ter dankbare herinnering
aan

LILIAN GELISSEN

Lilian werd geboren in Eygelshoven op 6 maart 1971 en overleed op 11 februari 1986 in haar ouderlijk huis in Eygelshoven.

Een moedig meisje is van ons heengegaan. Hoewel een slepende ziekte haar lichaam langzaam maar zeker ondermijnde, wist zij toch voortdurend de indruk te wekken, dat het goed met haar ging. Zelfs hun, die haar het meest nabij waren, vertelde zij nooit iets over haar kwaal en over haar geheime angsten, die zij ongetwijfeld gehad moet hebben. Met een onvoorstelbare moed heeft zij haar ziekte en alles wat daarmee samenhang, proberen te verwerken.

Lilian was ook een lief kind. Hierdoor kreeg zij vele vrienden en vriendinnen, die haar vaak en graag kwamen opzoeken. Intens kon zij van zo'n bezoek genieten en met haar vrolijke aard honderduit praten en lachen. En intussen bedacht ze dan plannen hoe ze hun een plezier zou kunnen doen. Iedereen gunde Lilian zo graag haar gezond-

heid terug. We hebben ervoor gebeden. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Lilian, we zullen je missen, maar vergeten kunnen we je nooit.

Lieve Mam, Pap en Jolanda, bedankt voor alles wat jullie voor mij in mijn leven betekend hebben. Vooral bedankt voor jullie steun en voortdurende aanwezigheid in de laatste weken van mijn leven, als alles me wel eens wat teveel dreigde te worden. Ik heb mijn dankbaarheid daarvoor misschien niet vaak uitgesproken, maar ik hoop dat jullie ze toch ervaren hebben.

Een woord van dank aan allen, die ons tot steun zijn geweest door hun bezoek, hun medeleven en hun gebed. Wij nodigen U uit om deel te nemen aan de plechtige zeswekendienst op zondag 23 maart om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. Pastoor van Ars te Eygelshoven.