



...nopen
...niet beschaamd
worden.

Zalig de reinen van harte, want zij zullen God zien.

Ter liefde van Jesus, Maria en Joseph
bid voor de zielerust van zaliger

MEJUFFROUW

Mathilde Hubertina Wilhelm. Gelekerken.

De betreurde, geboren den 22 Februari 1861, ontsliep zacht en kalm, gesterkt door al de Genademiddelen der H. Kerk, ten huize *Overst-Voerendaal*, den 22 Mei 1906.

Eene onverbiddelijke kwaal, waartegen noch de wetenschap, noch de goede zorgen iets vermochten, kwam haar krachtig gestel ondermijnen. Reeds lang kon zij den vromen man Job naspreken; „de ramp die mij getroffen heeft, wilde geen genezing”

In de beproeving harer smartvolle ziekte verzuchtte zij dikwijls: „Heer, uw h. wil geschiede; ik verlang onthouden te worden en met Jesus te zijn”.

Ellendige dagen heeft zij doorleefd en groevige nachten geteld: de tallooze benauwdheden en naamlooze pijnen, die zij met engelachtig geuld heeft doormaken haar tot eene ware martel.

Gelukkig zij, die leeft en sterft onder Maria's hoede.

Jesus, zachtzinnig en ootmoedig van harte, maak ons hart gelijkvormig aan Uw Hart.

Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, bid voor ons.

Penners & Co., Heerlen.