



Ter herinnering aan:

*Harm Geertsema*

echtgenoot van

**Trudie van den Brand**

Hij werd geboren op 7 september 1932 te Brunssum. Hij overleed op 12 mei 1998 in het ziekenhuis Heerlen.

Hij was van jongs af aan al een zeer actief persoon.

Het verenigingsleven was hem niet vreemd. Van mandolineclub, waar hij half Europa mee afreisde, tot lid van de IVN te Brunssum.

Zijn leven deelde hij met zijn vrouw Trudie waarmee hij samen 3 kinderen grootbracht, ook zijn kleinkinderen waren een deel van zijn leven geworden.

Zijn enorme handigheid heeft hij te danken gehad aan de diverse beroepen die hij heeft uitgeoefend. Iedereen kon altijd voor een klus bij hem terecht, hij wist altijd wel een oplossing. Na de mijn kwam hij terecht bij de vakopleiding Terwinselen, welke zijn laatste werkgever was.

Vissen en de visvereniging waren zijn grootste hobby. Zijn laatste drijfveer was het behalen van het rijbewijs, waarin hij ook slaagde. Helaas heeft hij er niet meer van mogen genieten.

Pap, dankbaar zijn we voor alles wat je voor ons gedaan, aan ons gegeven en voor ons betekend hebt.

Rust zacht pap, wij houden van je!

Trudie, kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 28 juni om 10.00 uur in de H. Drievuldigheidskerk te Rimburg.