



BID-VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

den WelEdelen Heer

FERDINAND GEENE,

Weduwnaar van Mevrouw

Henrietta Johanna Maria Driessen,

geboren te 's-Hertogenbosch 12 October 1862 ;
overleden, na meermalen gesterkt te zijn van
de HH. Sacramenten der Stervenden, te Vlijmen
10 Maart 1942, begraven te Heusden
14 Maart d.o.v.

Hij heeft verkondigd en in praktijk gebracht hetgeen St. Paulus schrijft aan zijn leerling Titus (Hoofdst. 2), datgene wat in overstemming is met de gezonde leer. Als bejaarde man, wist hij sober te zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in geloof, liefde en geduld. Voor de jongeren toonde hij zijn eigen voorbeeld van goede werken, zuiverheid in de leer, eerbaarheid, gezonde onberispelijke taal, zoodat men van hem geen kwaad kan zeggen. Hij streefde er naar om ingetogen, rechtschapen, godvruchtig in deze wereld te leven. En dit alles, omdat hij leefde in de vaste verwachting en het vast vertouwen op datgene, wat God beloofd heeft in de openbaarmaking van onzen grooten God en Zaligmaker Christus-Jezus. Laten wij bidden, dat hij niet slechts door de hoop, maar in blijde werkelijkheid erfgenaam is geworden van het eeuwige leven.

Geliefde kinderen en familie, gij zijt mij in mijn leven tot vreugde geweest, blijft ook gij u toeleggen op goede werken, zoodat gij niet zonder vrucht blijft en wij allen eenmaal mogen vereenigd worden, dáár waargeen scheiding meer is.

Zoete Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. afl.

K 1425