



Wie in
mij
geloofst
zal
eeuwig
leven



Ter gedachtenis aan

**JOHANNA ADRIANA MARIA
VAN GEEL**

echtgenote van

**Christianus Wilhelmus Josephus
Werst**

Ze werd geboren te Vught op 21 juli 1937 en overleed te Drunen op 27 juni 1970, gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

In haar leefde de hoop, dat ze nog kon genezen, om zich weer te kunnen geven aan haar gezin. Maar toen het vermoeden in haar sterker werd, dat herstel niet mogelijk was, heeft ze zich moedig en met overgave neergelegd bij het onvermijdelijke. In stille bewondering voor haar gelovig vertrouwen, dat in deze ogenblikken haar steun was, hebben wij haar heengaan met droefheid aanvaard als een verlossing uit haar lijden. Haar geloof sterkt ons in het vertrouwen, dat zij een beter leven is ingegaan, en dat zij door haar

liefde verbonden blijft met hen, die haar zorg en toewijding nog zozeer nodig hadden.

Geliefde man: met dankbaarheid mogen we terugdenken aan de jaren, dat we samen gelukkig waren met onze kinderen. God zal u de kracht geven, de taak voort te zetten, welke we samen begonnen zijn. Ik dank u voor de zorg en toewijding en blijf u bij God gedenken. In dit geloof zult gij de kracht vinden, om met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.

Ouders, familie en kennissen, in ons geloof leven we voor elkaar voort, en blijven we in liefde verbonden. Moge Uw gebed U troost en verlichting geven en het vaste vertrouwen, dat mijn leven geborgen is in God.

Voor Uw hartelijke belangstelling en medeleven bij het overlijden en de begrafenis betoond, betuigen wij U onze oprechte dank.

Ch. W. J. Werst
Anja en Antoine