





In dankbare herinnering aan

## Sophie Quaedvlieg - Frösch

echtgenote van

## Frans Quaedvlieg

*Mam werd geboren te Kerkrade op 20 juni 1936. Ze overleed thuis omringd door haar dierbaren op 7 juli 2010. We hebben haar te rusten gelegd op het kerkhof te Waubach na een eucharistieviering in de kerk van St.-Jozef te Waubach-Groenstraat op maandag 12 juli 2010.*

*De familie is u zeer erkentelijk voor alle blijken van medeleven na het overlijden en bij de uitvaart van mam.*

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal plaatsvinden op zondag 29 augustus om 11.30 uur in bovengenoemde parochiekerk.

We nemen nu “voor even” afscheid met grote droefheid in ons hart. Mam was ziek, maar hield zich dapper. Maar ineens ging het vorige week heel hard achteruit en was er plots het afscheid. Bedroefd zijn we, maar ook geweldig dankbaar voor alles wat ze ons haar leven lang, tot in de laatste dagen toe, heeft meegegeven.

Een maatje door dik en dun, zo was ze voor pap in de meer dan vijftig jaren van hun huwelijk. Een vriendin was ze voor haar dochter en zoon. Ze was meer moeder dan schoonmoeder voor haar schoonzoon en schoondochter. En ze was een geweldige oma voor haar kleinkinderen, dichtbij of veraf, die allemaal een eigen plek hadden in haar hart. Ze was zelf op haar best als ze er allemaal waren.

Haar leven werd getekend door liefdevolle aandacht voor mensen en zorgzaamheid. Ze had een groot hart voor mensen. Ze was hard voor zichzelf, telde zichzelf niet, maar toonde zich heel bezorgd voor anderen. Hard was ze ook als ze onrechtvaardigheid, wrevel of roddel ontmoette. Met veel liefde heeft ze heel veel gegeven. Toen ze op het laatst zwaar ziek was, toonde ze nog haar grote belangstelling voor de kinderen en kleinkinderen.

Op de voorkant van haar prentje staat een foto die haar en ons dierbaar is. Het is de omgeving van Erenstein, waar ze dankbare jeugdherinneringen aan koestert en waar ze later met Frans veel en vaak gewandeld heeft. Die dankbaarheid en het geluk dat we haar mochten kennen in ons leven, nemen we met ons mee.

Mam, oma, Sophie, we zeggen je dank voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend en wij wensen je toe dat jij nu bij God mag leven in vrede.

Pap, kinderen en kleinkinderen