



ZALIG, ZIJ, DIE HET WOORD
GODS HOREN
EN HET VOLGEN



Ter herinnering aan

Johan Hubert Frings

echtgenoot van
Sibilla Greven

Hij werd op 10 maart 1917 geboren te Eygels-
hoven en overleed vrij plotseling op 26 oktober
1964, voorzien van de H. H. Sacramenten der
Zieken.

Hoe menselijk is het nu te vragen: waarom heeft
God dit zo gewild?

Een man van grote goedheid voor zijn dierbaren:
degelijk van levenswandel en eerlijk en eenvou-
dig in zijn geloofsleven is plotseling gestorven.
Hoe zeer zal hij juist om deze eigenschappen
gemist worden, Geen antwoord is er mogelijk dan
het antwoord van de gelovige mens, die weet
dat God altijd goedheid is. Hij neemt - zo bidden
wij - de overledene op in zijn heerlijkheid om-
wille van Christus liefdevol sterven voor de over-
ledene en voor ons allen.

Hij ook zal - zo vertrouwen wij - degenen, die
om de overledene treuren, bijstaan, hen troost
en kracht schenken samen met de overtuiging
dat de ontslapene in God voortdurend bij hen
zal zijn en zich over hen zal blijven ontfermen
in gezuiverde liefde.

Heer, geef hem de eeuwige vrede en troost en
sterk de bedroefden.