

RUST  
IN  
VREDE



Ter dankbare  
herinnering  
aan



*Hubert Cornelius  
Frings*

echtgenoot van  
Maria Anna Louppen

De dierbare overledene  
werd geboren 5 dec. 1910  
te Eygelshoven en  
overleed, gesterkt door  
het Sacrament der zieken,  
10 september 1976 in het  
De Weverziekenhuis  
te Heerlen.

\*

Volgens menselijke berekeningen veel te vroeg heeft de Heer over leven en dood Pa plotseling tot Zich geroepen. Altijd opgeruimd en vrolijk ging hij door het leven, waarvan hij nog zo veel verwachtte.

Wij verliezen in hem een goede man, een fijne vader, maar vooral ook een lieve opa, die zich zielsgelukkig voelde wanneer zijn kleinkinderen om hem heen vertoefden.

Ook degenen, voor wie hij d'r Hubert was, verliezen in hem een goede vriend en helper, die hen steeds met raad en daad bijstond, vooral wanneer het zijn geliefde hobby, de paarden, betrof. Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen, mijn heengaan heeft jullie pijn gedaan. Nu zit ik aan de feestdis van de goede God, waar ik jullie allemaal verwacht.

Wij danken U voor al Uw medeleven en troost, ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van hem, die ons zo dierbaar was.

MEVR. M. A. FRINGS-LOUPPEN  
EN KINDEREN

\*

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 31 oktober a.s. om 10.15 uur, in de parochiekerk van Rimbürg.