



Ter herinnering aan

Anna Catharina Paulina

Friesen

weduwe van

Josephus Hubertus Mevissen

Geboren te Venray op 9 november 1907.

Overleden te Brunssum op 27 september 1989,
gesterkt door de Sacramenten van de zieken, in het
bejaardenhuis "De Kruisberg", in de kring van
haar kinderen.

In alle stilte is zij van ons heengegaan.

De dood was voor haar en voor haar kinderen een
bevrijding vanaf het ogenblik waarop duidelijk
werd, dat er geen herstel meer mogelijk was.

Toch heeft haar heengaan momenten van verdriet
en pijn met zich meegebracht. Want dan komt het
besef opnieuw en heel duidelijk naar voren, dat zij
haar leven lang met zorgende liefde en goedheid
heeft gewerkt voor allen die haar dierbaar waren.
Zij heeft haar man in 1960 verloren, in lief en leed
is zij verder gegaan, in haar huis, in de Laethof en
in het Bejaardenhuis.

Zij was een sterke vrouw, die in eenvoud en
waarachtig geloof haar taak heeft vervuld. Nooit
zal haar beeld uit ons hart en onze herinnering
verdwijnen.

Zij zal nu blijvend onze voorspreekster zijn bij de
levende Heer, opdat wij onze eigen pelgrimstocht
door het leven mogen gaan in liefde en trouw zoals
zij het ons heeft voorgedaan.

Zij leeft nu in vrede voor eeuwig in het licht en de
vreugde van het blijvend Vaderland, waar wij eens
weer zullen samen zijn.

"Niemand leeft voor zichzelf; niemand sterft voor
zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer;
aan Hem behoren wij toe."

De familie dankt U voor Uw medeleven.

De zeswekdienst zal gehouden worden op
zaterdag 11 november 1989 om 19.00 uur in de
Fatimakerk te Brunssum.