





Wij gedenken

Norbert Franken

Norbert Auguste Joseph Franken werd geboren op 19 maart 1966 in Kerkrade en is op 18 november 2001 onverwachts van ons heengegaan in Haanrade. Hij werd op 23 november begraven bij zijn vader op het parochiële kerkhof in Rimburch, na een plechtige uitvaartmis in de H. Drievuldigheidskerk aldaar.

Norbert wilde alles uit het leven halen. Soms hadden we de indruk dat hij alles tegelijk wilde. Avontuur was zijn passie. De vrijheid lonkte hem: halsbrekend rondtoeren met zijn moter met een te kleine helm en wapperende sjaal, rotsen beklimmen, zeilen over de zee, luieren in de zon. En toch vond Norbert nergens rust. Hij wilde niet leven als iedereen en zocht alternatieve wegen. Nog niet zo lang geleden maakte hij een reis naar Vietnam. Hij was een ander mens. Vol overgave vertelde hij over zijn belevenissen. Hij was van plan terug te keren naar "het paradijs", zoals hij dat verwoordde. Maar anderzijds liet hij doorschemeren dat ook standvastigheid en een gezin hem niet koud lieten.

Deze paradox maakte hem onzeker. Hij kon geen keuzes maken en als hij koos, ervoer hij een onmacht zijn eigen gewoontes te veranderen. Verwachtte hij te veel van zichzelf? Was zijn idealisme onrealistisch? Ondanks zijn stemmingen was hij een goed en hulpvaardig mens. Hij verlegde steeds zijn grenzen om mensen te helpen, ook al had hij nauwelijks tijd in zijn agenda. Zijn bezoeken waren vaak kort en krachtig. Norbert kon zijn gevoelens moeilijk onder woorden brengen. Misschien speelde dat mee bij de stress die hij ondervond op zijn werk. Zijn vrienden waren belangrijk voor hem. Zijn neefjes waren zijn grote trots. Het antwoord op de vraag "waarom" zullen we in deze wereld wel nooit krijgen. Hij nam op een overklaarbare wijze zijn vrijheid.

Norbert, moge je de rust en vrede vinden, de rechtvaardigheid en goedheid, die je "op jouw manier" altijd zocht. Heer Jezus, wees voor hem "heart en shoulder".

Voor uw gebed en medeleven bij zijn overlijden, danken wij u van harte.

*Zijn moeder Leny, zijn zus Anita,
zijn schoonbroer Jean, zijn neefjes
Dylan en Darell.*

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch op zondag 30 december 2001 om 10.00 uur.