



ITALIG
DE DODEN
DIE
IN DEN HEER
STERVEN



Jezus † Maria † Jozef

Bidt voor de ziel van zaliger

Frans Hubert Franken

echtgenoot van

Auguste Saure

De betreurde overledene werd geboren te Eilendorf (Dld.) op 26 januari 1905 en overleed, voorzien van het Heilig Oliesel, te Rimburg op 7 maart 1967.

Vandaag ik, morgen gij.

Wat kan de dood hard en onverbiddelijk zijn, plotseling nam Hij hem weg uit het volle leven naar de eeuwigheid. Plotseling maar niet onvoorbereid, want hij stierf zoals hij had geleefd, als een rechtvaardige in de vreze des Heren, zijn uur was gekomen, Heer Uw wil geschiede.

Als trouw echtgenoot en zorgzame vader was hij vol zorg voor de zijnen.

Onverwacht werd hij door God opgeroepen naar het paradijs.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen vergeet mijn aandenken niet en bidt voor de rust mijner ziel.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.