





Herinnering voor allen die mij dierbaar waren.

Mitzi Rijlaarsdam - Frangez

* 9 december 1932

† 9 december 2008

echtgenote van

Fré Rijlaarsdam

Gecremeerd op 15 december 2008.

Wij danken u voor uw medeleven bij dit afscheid.

*Ik was nog graag wat langer gebleven,
het werd me niet gegeven.
Dankbaar voor alle liefde en toewijding,
dankbaar voor een rijk en vervuld leven,
moet ik nu toch afscheid nemen,
van ieder, die me zo dierbaar is.
Doch gedenk, ieder afscheid is ook de
geboorte van een kostbare herinnering.*

Mam, het valt zwaar, we zullen je missen.
Maar na de lange strijd gunnen we je ook de rust
die je hebt verdiend. Voor pap ben je een goede,
liefhebbende vrouw geweest, voor ons een steun
en toeverlaat als moeder en schoonmoeder en
voor de kleinkinderen een oma uit duizenden.

Mam, bedankt voor de fantastische tijd
die je ons hebt bezorgd.

Namens Mitzi willen wij u bedanken voor uw gave
aan de KWF Kankerbestrijding.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 17 januari 2009 om 19.00 uur in de Heilige
Joannes de Doperkerk te Eygelshoven.