



*groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons*

Ter dierbare herinnering aan

JACOB FISCHBACH

echtgenoot van

ANNA POSCHKENS

Geboren op 7 oktober 1907 te Daun (Dld.),
stierf hij na een liefdevolle verzorging in de
verpleegkliniek te Heerlen op 13 januari 1991,
na het Sacrament der zieken ontvangen te
hebben.

Op donderdag 17 januari 1991 hebben wij af-
scheid van hem genomen met een plechtige
Eucharistieviering in de parochiekerk van
Rimburg en hem ter aarde besteld op het
kerkhof aldaar.

Een eenvoudige, bescheiden mens is van
ons heengegaan; een dankbare herinnering
is wat ons overblijft.

Jacob Fischbach was de moedige chauffeur,
die overal heenging.

Voor vrouw en kinderen was hij steeds
zorgzaam en liefdevol.

De kwalen van zijn hoge leeftijd heeft hij
met geduld gedragen.

Mijne dierbaren, hebt dank voor alle goede
zorgen aan mij besteed.

Moge hij rusten in vrede bij God in de hemel!

De familie Fischbach dankt allen voor hun
medeleven bij het sterven van haar dierbare
man en vader.

†

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 23 februari om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van Rimburg.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978