





In dankbare herinnering aan

MEVROUW

L. de GROOT

geboren

Gertrudis FINCKEN

geboren te Stevensweert

op 15 augustus 1915 en

overleden te Sittard op 7 augustus 1984.

Bedroefd, maar ook dankbaar voor zoveel goeds nemen we afscheid van Gert.

Haar leven heeft zij goed besteed. Zij werkte graag temidden van bloemen en planten en met haar goede eigenschappen stond zij steeds de ander bij.

Haar levensweg werd gekenmerkt door steile hellingen. Een onwankelbaar geloof in Gods voorzienigheid was haar houvast en haar vreugde in goede en kwade dagen.

Haar goedhartige dienstbaarheid, haar zin voor humor, haar dankbaarheid tegenover haar dochter Gemma, Michelle, haar zus Bertha en zoveel anderen van wie zij

vriendschap en liefde mocht ervaren, maakten van haar een mens om van te houden.

Met een dankbaar hart mogen wij haar dan ook uit handen geven, in de handen van haar Schepper en Verlosser.

Wij geloven dat haar leven nu met Christus geborgen is in God en dat zij nu de kracht van Gods Opstanding gewaar wordt.

Vanuit dit geloof bidden wij vertrouwwol :

"Laat haar die Gij van de aarde hebt weggenomen met Uw heiligen rusten, O Christus, waar geen smart, noch droefheid is, doch waar leven is zonder einde".

(Byzantijnse liturgie voor overledenen).

Tot weerziens bij God, ons aller Vader!

Mgr Alfonsus Castermans



De families de GROOT en FINCKEN danken U oprecht om uw meelevens en uw gebed.

Begr. Vancleef Druk J. Denis, Maaseik