



Jezus † Maria † Joseph

Gedenkt in uw gebeden de ziel van zaliger

Johan Leonard Eyselshoven

echtgenoot van

Anna Berta Loog

De overledene werd geboren te Rimborg
4 Maart 1884 en overleed te Rimborg,
na een langdurig lijden en gesterkt door
de Genademiddelen der H. Kerk 21
Juli 1952.

Het einde mijns levens, o Heer, heb ik
in voortdurend lijden doorgebracht, en
eindelijk was het graf mijne woonplaats.
(Job 17)

Waarom was mijne kwaal zonder hulp
en ongeneesbaar? Omdat Gij, o God met
mij gehandeld hebt volgens Uw H. Wil.
(Job 7)

Zij die met Christus lijden, zullen ook
met Hem verrijzen. (Rom. 7 7.)

Dierbare echtgenote en kinderen, weent
niet over mijn dood, verheugt u veeleer,
dat ik in het huis des Heren het loon
mijner werken ontvang en daar op u
wacht om met u verenigd, voor eeuwig
gelukkig te zijn.

Bidt voor de rust mijner ziel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.