



“Tjuus, gank in Gods naam

Ter herinnering aan

Hubertina Sophia Eygelshoven

weduwe van
Dolf Heuschen

Geboren op 3 augustus 1915 te Rimborg
en overleden op 6 april 2007 te Heerlen

Gaarne willen wij onze dank uitspreken voor de goede verzorging van mam tijdens haar verblijf op de diverse afdelingen van zorgcentrum de Hollehof.

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden en bij de uitvaart zeggen wij u hartelijk dank.

De zeswekdienst zal worden gehouden op zondag 20 mei a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vr. Verschijning van de Onbevleete Maagd te Molenberg - Heerlen.

Als oudste uit een kinderrijk gezin en enige dochter van ouders, die een winkel hadden, heeft mam al als jong meisje geleerd wat opvoeden en zorgen voor kinderen betekende.

De destijds opgedane ervaring heeft zij, na haar huwelijk met pap ten volle gebruikt bij het combineren van haar taken als vrouw en moeder met het runnen en samen met pap tot bloei brengen van de slagerij aan de Bilderdijkstraat. "Werken" en "Zorgen voor" stonden in haar leven centraal.

De dood van pap in 1981 heeft een welverdiend pensioen samen in de weg gestaan en was voor mam een grote klap.

Op bewonderenswaardige wijze is zij echter met deze ingrijpende gebeurtenis omgegaan.

Haar hele verdere leven stonden het wel en wee van haar kinderen en hun kroost op de eerste plaats.

De laatste jaren ging haar gezondheid gestaag achteruit. Lichamelijke klachten in combinatie met een vorm van dementie deden haar in een rolstoel belanden. Het moet voor haar een enorme teleurstelling zijn geweest om te moeten ervaren, dat "zorgen voor" voorgoed veranderde in "verzorgd worden". Op Goede Vrijdag, de dag die voor mam als diepgelovig mens een bijzondere betekenis had, is zij door haar Schepper tot zich geroepen. Een zo geliefde moeder te moeten verliezen is erg pijnlijk. In de gegeven omstandigheden, hulpbehoevend en totaal afhankelijk van de mensen die haar verzorgden, kwam de dood voor mam als een verlossing.

Het vertrouwde "Tjuus, gank in Gods naam" zullen wij niet meer van haar horen. Wij zijn er wel van overtuigd, dat zij samen met pap hierboven over ons zal waken.

Je handen hebben voor ons gewerkt

Je hart heeft voor ons geklopt

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Rust nu maar uit