



Piombo

Kunst-Adelt, Maastricht (Holland)

EXEAMUS AD EUM, IMPROPERIUM
EJUS PORTANTES ...

Jezus † Maria † Jozef † Johannes

In het H. Misoffer der Priesters en in de
gebeden der gelovigen wordt aanbevolen
de ziel van

Johan Joseph Hubert Eydems

Weduwnaar uit het 1e huwelijk van
MARIA IDA JOSEPHA BECKERS

Weduwnaar uit het 2e huwelijk van
JOHANNA MARIA HUBERTINA KNICKNIE

De dierbare overledene werd geboren te
Eygelshoven 27 Juli 1865 en overleed aldaar,
zacht en kalm, uitgeput van krachten 21 Jan.
1950 voorzien van de H.H. Sacramenten der
Stervenden.

Als een vroom wachter heeft hij ruim 50 jaren
gestaan in de voorhoven van het Heiligdom.
De luister van Gods huis was hem bovenal lief.
Met bloemen en licht, met gebed en zang heeft
hij den Heer gediend, eerbiedig en waardig.
Hij heett God gediend in de vreugde van z'n
hart, met een levendig geloof en onwankelbaar
vertrouwen, in een eenvoudige Godsvreucht.
Zo zagen wij hem, als oude man en stram van
leden, iedere morgen ter kerke gaan, als een
voorbeeld voor de jongeren. Trouw hield hij
de negen eerste Vrijdagen en daarom mogen
wij vertrouwen dat de Hemelse Rechter hem
blijde woorden heeft toegeroepen, „Welaan
dan goede en trouwe dienstknecht, treed bin-
nen in de vreugde des Heren.”
Een erekroon zijn de hoge jaren, die op de
wegen der Gerechtigheid worden gevonden.
Hij stierf oud en vol van dagen, rechtvaardig
en afkerig van het kwaad.

Mijn Jezus Barmhartigheid.