



IN MEMORIAM

FRANS EURLINGS

„Uw Wil geschiede.“

In de vrede van Christus is ontslapen

Hubert Hendrik Frans Eurlings

echtgenoot van

JOZEFINA LOUISA HUNDSCHIED

Hij werd geboren te Voerendaal-Kunrade 3 febr 1914 en overleed in het St. Jozef-ziekenhuis te Heerlen 29 juli 1963, nadat hij met bewonderenswaardige overgave aan de Wil van God het Sacrament der zieken had ontvangen.

Heer God, Gij zijt de Meester over leven en dood. Uw Wil is ondoorgrondelijk, maar Uw Wil is liefde. Het geloof kan de sluier van Uw geheimen niet wegnemen, maar wel de moed geven tot christelijke berusting in de schaduw van het kruis.

Hij was een man van onvermoeibare werkkraft, een liefdevol echtgenoot en een zorgzame vader, een man die behulpzaam en goed was voor iedereen.

Beste vrouw en kinderen, lieve moeder en familie, vertrouwt op God. Hij is goed. Dank voor de liefde en de zorg waarmee ge mij omgeven hebt in mijn ziekte.

„Dat de Engelen u naar het paradijs geleiden; dat de Martelaren u bij uw aankomst opnemen en u voeren naar de heilige Stad.“

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,
bid voor ons.