



Ziet, Christus' Moeder!

JEZUS * MARIA * JOZEF * LAURENTIUS

Bid voor de ziel van zaliger

Hendrik Joseph Eurlings

Lid van de H. Familie

Echtgenoot van

Catharina Huberta Driessen

welke geboren te Klimmen 24 December 1884,
overleden is te Voerendaal 28 Juli 1951, gesterkt
door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Een brave christen is van ons heengegaan. De dierbare afgestorvene toch was een man, eenvoudig, behulpzaam en diepgodsdienstig; een liefdevol echtgenoot en een bezorgd huisvader. Hard heeft hij gewerkt en veel gebeden. God had hem lief en beproefde hem. Hij klaagde niet, maar stil en gelaten berustte hij in Gods H. Wil. In gebed en H. Communie vond hij kracht en troost. Vol vertrouwen op Gods barmhartigheid stierf hij de dood der rechtvaardigen die is een overgang naar een beter leven.

Zijn aandenken zal in zegening blijven.

Jezus, Maria en Jozef, ik heb U vereerd in mijn leven, geeft mij nu een plaats in Uw H. Gezelschap in de hemel.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, treurt niet maar troost U, in de vaste hoop op een blij wederzien. Intussen bidt allen voor mij, vooral gij mijn zoon kloosterling. Hebt dank voor Uw goede zorgen, God zegene U allen. Vrienden en verwanten vaarwel.

Goede Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.