



Jesus † Maria † Joseph

Bid voor de ziel van zaliger

MAGDALENA BERNHARDINE ERVENS

echtgenote van

J. M. VICTOR LAUDY

De dierbare overledene werd geboren te Aken op 29 jan. 1890, overleed gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk op 20 april 1958 in het O.L.Vrouwe Gasthuis te Amsterdam en werd begraven op 23 april op het r.-k. kerkhof te Sittard.

Moeder is van ons heengegaan. Toch mogen wij niet klagen, maar wij moeten God dankbaar zijn, dat zij onze moeder was. Moeder was zij voor haar kinderen in hun jeugd. Moeder bleef zij door haar steun en haar medeleven ook in de latere jaren. De herinnering aan haar grote liefde en goedheid zullen voor haar dierbaren een troost blijven hun hele verdere leven. Zij was een vrouw van een vast geloof en kinderlijk Godsvertrouwen. Zij voedde haar kinderen op in grote liefde tot God en tot Zijn Moeder. Zolang haar gezondheid dit maar enigszins toeliet, woonde zij dagelijks de H. Mis bij. Haar liefde en vertrouwen op O.L.Vrouw waren groot en voorbeeldig. Ofschoon haar gezondheid lange jaren zwak was, bleef zij toch steeds de toegewijde echtgenote en moeder, die dag en nacht klaar stond voor haar man en haar kinderen. Om haar goedheid en beminnelijkheid werd zij geacht en geprezen door allen, die haar kenden.

Dierbare echtgenoot en lieve kinderen, volgt het voorbeeld na, dat ik U steeds heb trachten te geven. Mijn liefde voor U sterft niet. Zoals ik in mijn aardse leven steeds voor U heb klaar gestaan, zo zal ik U nu niet vergeten bij de goede God. Blijft in liefde en eensgezindheid verenigd. Bij de Vader in de hemel hoop ik U allen eenmaal weer te zien. Vergeet mij niet in uw H. Misoffer en uw gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid!