



*groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons*



In dankbare herinnering
aan

HUUB ERKENS

echtgenoot van
Maria van Schayk

Geboren 3 juli 1913 te Schaesberg.
Overleden 9 april 1984 te Heerlen.

Hij was een eenvoudige, bescheiden man, altijd dienstbaar en goed voor zijn vrouw en zijn dochter en schoonzoon met hun beide jongens en voor vele anderen.

Het leven dat achter hem ligt is gekenmerkt door een lange staat van dienst, tot zijn pensioen, op de constructie-werkplaats van de mijn, waar hij jonge mensen opleidde.

Hij was blij en trots als hij in zijn vrijetijd zijn vakmanschap ten dienste kon stellen van zijn familie. Bovendien was hij met hart en ziel tuinier.

Wij zijn dankbaar, dat hij als gepensioneerde nog zoveel gelukkige jaren heeft mogen beleven in zijn huiselijke kring.

Na een gezellig samenzijn met zijn geliefden

op de vooravond van zijn dood, is hij vredig en kalm ingeslapen.

Met zijn kwalen zou hij een zware toekomst tegemoet zijn gegaan. Daarom zijn wij, ondanks onze grote droefheid om dit plotse-linge heengaan, God dankbaar.

„Zalig zij die in de Heer sterven.
Laat hen rusten van hun moeiten,
want hun daden vergezellen hen.”

Onze hartelijke dank voor uw medeleven.

+

De zeswekendienst zal plaats hebben op zaterdag 19 mei 1984 om 19.00 uur in de H. Hartkerk, Meezenbroekerweg 116 te Heerlen.

Lindeman Uitvaartcentra - Tel. 045-313197/724808