



DE MEESTER IS DAAR  
EN ROEPT U



10/1



Jezus † Maria † Joseph

Ter vrome nagedachtenis aan

## Hubert Joseph Leonard Erkens

echtgenoot van

Anna Elisabeth Leinders

geboren te Nieuwenhagen 30 sept. 1898, overleden in het St. Joseph-ziekenhuis te Heerlen, 3 februari 1959, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en begraven te Ubach over Worms op 7 februari d.a.v.

Hoe zwaar valt het verlies van deze goede man en vader, hij diende God door zijn dagelijks gebed, door arbeid heeft hij zijn leven waardig gemaakt. Zijn huis was nederig, maar bezat een schat van onderlinge liefde, vrede en trouw. Zijn woord was oprecht en leugen en bedrog kwam er niet over zijn lippen.

Met zijn geloof wist hij aan de zijnen lessen na te laten vol wijsheid en ondervinding.

Moeder zal hem missen, de trouwe man, die vreugde en zorgen met haar heeft gedeeld in blijdschap en tevredenheid van hart. Zijn eigen langdurig lijden, dat geen genezing wilde aanvaarden, droeg hij met voorbeeldig geloof en geduld. God heeft hem getrouw bevonden in de beproeving en zal hem de kroon des levens geven.

Wat God doet is welgedaan.

Dierbare vrouw en kinderen. Twijfelt er niet aan: God die met de ene hand slaat, zal met de andere hand balsem gieten op de wonde. Ik dank U voor Uw liefde en zorgen, vooral tijdens mijn ziekte en nu blijft gij voor mij bidden, opdat mijn ziel spoedig zal rusten in vrede. Tot weerziens bij God.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.