



Dewinter

HART VAN MARIA,
TROOST DER BEDRUKTEN,
BID VOOR ONS.

Bid voor de ziel van Zaliger

Maria Jacoba Petronella Engels

echtgenoot van

Hubert Joseph Mulders

die geboren te Heerlen 5 October 1913, voorzien met het H. Oliesel, door een noodlottig ongeval, plotseling overleed te Waubach 7 October 1944.

Waakt omdat ge niet weet op wat uur de Heer komt (Math. XXIV, 42). Heer, Uw wil geschiede op aarde zooals in den hemel (Math. VI, 10). Wel zijn Uwe raadsbesluiten ondoorgrondelijk, maar wij weten dat voor diegenen die U beminnen alles ten goede strekt (Hebr. X, 7).

Wel trof de dood haar onverwachts, maar hij vond haar niet onvoorbereid; Wie beseft ten volle hoeveel geluk ondergaat bij den dood eener moeder; wat vermag de leegte te vullen, die haar heengaan in het huisgezin achterlaat; doch alles wat groot is, komt van God, zoo ook deze groote smart en wij hopen de waarheid te beleven van het woord van den Apostel: „Wien God liefheeft, dien doet Hij pijn”.

Dierbare echtgenoot, ik sterf, maar mijne liefde blijft; wees niet te zeer bedroefd, in den hemel zullen wij weer in liefde vereenigd zijn; gij lief klein kindje, 't is zoo hard je moederloos te moeten achterlaten, maar weet dat je moeder naar den hemel is en vandaar je altijd ziet en voor je bidt. Lieve ouders, schoonouders en familie, bidt allen voor mij, opdat mijne ziel moge rusten in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)