



ECCE HOMO

JEZUS † MARIA † JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

Hubertus Joseph Lambertus Eijssen

echtgenoot van

MARIA ODILIA ELISABETH SUIJLEN

die geboren te Beek (L) 8 Mei 1911, voorzien van de H. Sacramenten overleed in 't Ziekenhuis te Eindhoven 24 April 1940.

Onverwachts sneed de wreede dood hier een leven af, dat naar menschelijk oordeel eene zoo schoone blijde toekomst beloofde. Hoe rijk o Heer, hebt Gij den morgen mijns levens gezegend. Nog riep mij de dag met zijn zonnige vreugde en al zijn vele blijde plichten; nog bond mij het volle leven met de edelste, heiligste en liefste banden, door U zelf gelegd. Uw H. Wil heeft ze gebroken, Uw H. Wil zij geprezen.

Jezus, mijn toeverlaat, in de dagen van mijn grootste geluk hebt Gij het liefste, dat mijn hart bezat, mij ontnomen. Ach, zonder klagen geef ik U wat Gij mij eens gaaft. Ook in dit uur, dat het allerdroevigste mijns levens is, wil ik op U hopen. Wees Gij mijn steun, geef mij sterkte en kracht.

Lieve echtgenoote, hoe schoon was onze jonge liefde, hoe heerlijk ons eerste levensgeluk. Blijf niet bedroefd, in smettelooze blijde herinnering zal van uit den hemel mijn blik en mijn liefste glimlach op U blijven rusten.

Dierbare ouders, broeders en zusters, hebt dank voor uwe liefde, bidt voor mij, opdat mijne ziel moge rusten in vrede.

Tot weerziens in den hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!