



In Memoriam

Bidt voor de ziel van zaliger

THEODORUS EIJGELSHOVEN

Lid van de H. Familie.

De dierbare overledene werd geboren 8 Juni 1879 te Rimborg en overleed aldaar gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden, 6 Maart 1953.

Mijn levensdraad is afgesneden, Heer Gij hebt mij geroepen. Ik was bereid tot U te gaan, mijn lot is in Uwe handen.

Gerust en kostbaar is de dood van den rechtvaardige, want het is het einde zijner ellende, de voltrekking zijner overwinning en de ingang tot de volmaakte veiligheid. (H. Bernardus.)

Die den Heer vreest zal gelukkig zijn, en op het einde zijns levens. Daarom stierf hij vol geloof en vertrouwen op Gods barmhartigheid.

Mijne dierbaren, troost U met mij, dat ik de aarde verlaat om heen te gaan naar de verblijfplaats des vredes.

Dit is onze blijde verwachting, dat wij eens daar mogen verenigd worden, waar de scheiding onze vreugde niet meer zal storen.

Intussen vraag ik U voor de rust mijner ziel te bidden.

Mijn Jezus barmhartigheid.