



In dankbare herinnering

Wiel Eijdens

echtgenoot van

Enny Eijdens-Hinskens

Geboren op 30 maart 1930

Overleden op 27 november 2004

Wiel was een man van Waubach een man van de Groenstraat. Een man die alle plannen van de gemeente thuis van commentaar voorzag en de plaatselijke politiek op de voet volgde. Vanuit zijn stoel waarin hij de laatste jaren steeds meer zat omdat hij zo slecht ter been was, keek hij uit over het pleintje en las hij zijn kranten en tijdschriften en verdiepte hij zich in de Tweede Wereldoorlog die een onuitwisbare indruk op hem had gemaakt. Wiel kon je nog vertellen waar hij de eerste Amerikanen in '44 Waubach zag binnenkomen of hoe de soldaten heetten die er op een foto stonden voor de boerderij aan het pleintje. De verzorging van een aantal graven in Margraten zag hij als een heilige plicht.

In het leven van Wiel draaide het zeker de laatste jaren om de kleine dingen: zijn leven

samen met zijn lieve vrouw, de bezoeken aan en van zijn kinderen en het leven van zijn kleinkinderen waar hij vol interesse voor was. Het was een plezier om bij Wiel te zijn. Nooit veeleisend en heel dankbaar voor alles wat je voor hem deed. Je kon gezellig met hem praten over al die dingen die hem interesseerden en hij was vol belangstelling voor alles in zijn naaste omgeving. Hij was een eenvoudig en plezierig mens.

Wiel, het is onbegrijpelijk dat jouw stoel nu leeg is en dat de wanorde van kranten en papieren rondom jouw stoel opgeruimd is. Het is onbegrijpelijk dat we niet meer met jou op oudejaarsdag zoals altijd kunnen lachen om "a dinner for one". Het is onbegrijpelijk dat je er niet meer bent.

We verliezen in jou een onvergetelijk en goed mens.

Wij danken U hartelijk voor Uw aanwezigheid en blijken van steun en medeleven

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 16 januari a.s. om 11.15 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-Landgraaf.