



ASCENSIO CHRISTI.

Jezus † Maria † Jozef

Ter zalige Gedachtenis aan



ANNA ELISABETH EIJDEMS

geboren te Rimburch 13 Augustus 1917 en na een kortstondige ziekte, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, overleden in het hospitaal te Heerlen den 10de Maart 1938.

Lieske was loutere eenvoud. Kinderlijke onschuld, vroomheid en edelmoedigheid sierden haar.

Zij heeft haar Ouders nooit ander verdriet gedaan, dan zoo jong te sterven. En zoo erg onverwacht! Maar Jezus riep haar zoo dringend.

En Maria wilde haar kind bij zich hebben!

Lieve Ouders, Broertjes en Zusjes, ik zal, met Leo, aan Jezus en Maria troost vragen in Uwe droefheid. Wij tweeën zullen met Uw Engelbevaarders voor U bidden en zorgen, zoolang Ge leeft.

Gelukkig zijn de kinderen van Maria bij hun sterven waarbij Maria zelf tegenwoordig is om hen de vreugd der eeuwigheid binnen te leiden. (Zal. de Montfort)

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht!
(300 d. afl.)

Fr. Verreck, koster, Rimburch.