



**LAAT MIJ BIJ UW SCHAAPKENS WEIDEN  
.... EN TER RECHTERHAND GELEIDEN**

SEQ. DIES IRÆ

TER HERINNERING  
aan ons lief broertje

**Leonardus Hubertus Antonius  
EIGELSHOVEN**

geboren te Heerlen 21 Mei 1946  
en aldaar overleden 22 Mei 1946.

---

Lief Broertje, téer en klein,  
Nog niet bewust van aardsche pijn  
Zoo onschuldig en zoo rein,  
Moogt gij voor God een engel zijn.

Vader, Moeder, o schoone klanken  
Al ben ik niet meer in Uw midden  
Naast God heb ik U veel te danken  
En zal dan ook voor U veel bidden.

Lieve broertje en lief zusje,  
Blijf goed voor Pa en Moe altijd  
In gedachten geef ik U allen een  
kusje  
En een groet uit deze heerlijkheid.