





In de Vrede van Christus
is ontslapen

Alfons Duysens

echtgenoot van
Maria Hubertina Meulenberg

* 6 oktober 1892, Heerlen
† 4 nov. 1963, Kunrade-Voerendaal

„Zalig de doden, die sterven in de Heer
Nu reeds zegt de Geest, dat zij rusten
mogen van hun zwoegen. Want hun werken
volgen hen.“

In hem ging van ons heen een man met
een groot geloof, met ware liefde en sociaal
gevoel voor allen, die aan zijn zorgen waren
toevertrouwd. Moge God met de eeuwige
rust hem belonen, die altijd klaar stond, als
een beroep op hem gedaan werd.

ONZE VADER – WEES GEGROET.