



Gebed.

O zoete Jesus, levende, lijdende en stervende uit liefde voor ons, verleent ons de genade van met U te lijden, zoo als Gij en voor U, op dat wij levende, lijdende en stervende in uwe liefde, ook met U eeuwig gelukkig mogen zijn, Amen.

Jezus! † Maria! † Jozef! † Cornelius!

Eene eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der
gerechtigheid gevonden worden. (Spr. 14, 31.)

Bid voor de ziel van zaliger

Madame

Maria Hubertina Durlinger,

Weduwe van wijlen den Heer

P. L. Pappers,

welke geboren den 10 Mei 1816, gehuwd in 't jaar 1842, overleed te HEERLERHEIDE, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, zacht en kalm in den Heer den 1 December 1907.

Uit haren echt ontsproten acht kinderen, waarvan vier haar in de eeuwigheid voorafgingen.

Zij was eene teedere gade, eene moeder, de gedachtenis der goeden waardig. (Mach.)

Groot was haar geloof en hare godsvrucht, eenvoudig en oprecht haar levenswandel; daarom was zij geacht en bemind van allen die haar kenden.

Smartvolle dagen heeft zij geteld en rustelooze nachten gesleten; maar tot het einde toe bleef zij een toonbeeld van geduld. (Job.)

Mijne dierbaren, treurt dan ook niet gelijk zij, die geene hoop hebben (Thess.), bemint elkander en vergeet mij niet.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 dagen afluat.)

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht!
(300 dagen afluat.)