

FLEURS DE DEUIL.
SOUVENIR DE LA TOMBE.



VIOLETTES ET DOUCES PENSÉES,
FLEURS DE LA TOMBE
ET DU RECUEILLEMENT,
SOYEZ LA PARURE DE NOTRE DERNIÈRE CROIX.

Jezus! † Maria! † Jozef! † Pancratius!

Treed binnen in de vreugde van uw Heer. (Matth. 25, 21.)

Bid voor de ziel van zaliger

MEJUFFROUW

Maria Agatha Justina Durlinger,

welke geboren te HEERLERHEIDE den 3 November 1865, te HEERLEN den 15 October 1901 godvruchtig in den Heer ontslapen is, na gesterkt te zijn door de HH. Sacramenten der stervenden.

Al is zij heengegaan in het midden harer jaren, zoo heeft zij toch door trouwe vervulling harer plichten, haar zuchtzinnigheid, christelijk leven en geduld in lijden een rijken schat van verdiensten voor de eeuwigheid verzameld.

Kostbaar is de dood der rechtvaardigen; kostbaar als het einde van den arbeid, als de voltooide overwinning, als de deur des levens, als het begin der volmaakte veiligheid. (H. Bernardus).

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 d afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

(300 dagen aflaat.)