



IK BEN
DE VERRUZENIS
EN HET LEVEN.
JOH. XL. 25.

Jezus † Maria † Jozef † Servatius

Bid voor de ziel van zaliger

Maria Elisabeth Driessen

echtgenote van

Nicolaas Jozef Boumans

De dierbare overledene werd geboren te Wijnandsrade 14 mei 1884 en overleed godvruchtig in de Heer, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, te Vaesrade 11 mei 1962.

Rustig en geheel overgegeven aan de H. Wil van God is zij van ons heengegaan. Met hoge ernst en tegelijk met 'n zekere blijheid heeft zij haar taak in het leven vervuld. Voor haar man was zij een goede vrouw; nog enkele maanden en zij zouden hun gouden huwelijksfeest vieren. Voor haar zeven kinderen was zij een lieve moeder. Het hoogste in haar leven was echter: God steeds meer te beminnen.

Laten wij daarom bij haar heengaan niet teveel treuren, maar eerder God, onze Vader, danken voor haar lang, mooi en voorbeeldig leven. Eren wij haar nagedachtenis door haar voorbeeld na te volgen. Blijven wij haar gedenken bij het bidden van de rozenkrans, het bij uitstek schone gebed ter ere van de Moeder Gods; het gebed dat zij zo gaarne bad.

Gedenken wij haar vooral bij de viering van de H. Mis, die zij zo veelvuldig meevierde in de dagen toen zij nog gezond en wel was.

Heer, geef haar nu de eeuwige rust.

O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,
wees haar voorspraak.