



Je verlaat degenen die je liefhebt...
... om te gaan naar degenen die je liefhad.

Jenny van Dreumel

* Heumen, 20 november 1952

† Heerlen, 10 mei 2013

Lieve Jen

Je ging een nieuwe wereld binnen
Een lichaamloze wereld
Waar geen zwaarte is
Geen pijn en geen verdriet
Je werd er opgewacht
Omarmd en stralend begroet
Geen mens sterft immers alleen
Woorden volstaan niet om de vrouw te
beschrijven die je was
We hebben met je geleefd
We hebben van je gehouden
Jij van ons

Het was goed

Dikke kus

Jacques..José...Gerrie