

Ter dankbare herinnering aan

Maria Douven

echtgenote van

Jan Janssen

Maria Douven werd geboren op 2 mei 1925 te Ubach over Worms (Rimburg) en overleed op 19 januari 2002 in het Atrium ziekenhuis te Heerlen. Ze werd op 23 januari na een plechtige requiem-mis in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburg, begraven op het parochiële kerkhof aldaar.

Als leven lijden wordt en zorgende harten en helende handen onmachtig ondraaglijke pijn te verzachten, is heengaan uit dit leven bijna zichtbaar Zijn verlossend nemen.

Bedroefd, maar ook dankbaar nemen we afscheid van deze lieve zorgzame vrouw en moeder. Ze was eenvoudig en bescheiden. Ze duldde geen ophef over haarzelf. Tijdens haar leven had ze weinig voor zichzelf nodig. Maria was coupeuse. Haar grootste hobby was dan ook kleding maken, dat was haar lust en leven. Helaas kreeg ze 3 jaar geleden een herseninfarct, hierdoor kon

ze haar hobby niet meer uitoefenen. Dat viel haar zwaar. Steeds vroeg mam zich af: "waarom kan dat nu niet meer." Ze was een diepgelovig mens. Ondanks dat ze twee kinderen heeft moeten afgeven, bleef ze op God vertrouwen en putte ze kracht uit haar geloof. Dank je wel lieve Maria, dank je wel lieve mam, voor alles wat je ons gegeven hebt. Moge ze nu rusten in Gods vrede, bij haar kinderen en bij allen die ons voorgingen.

Laat je troosten

Hij leent je zijn Hart

Hij geeft je Zijn kracht.

Want aan allen die zorgend nabij willen zijn schenkt Hij zijn vreugde zijn vrede.

Haar werk is gedaan

Mam is gegaan, naar het eeuwige leven bij Hem in rust en vrede.

Voor uw gebed en medeleven bij haar ziekte en overlijden zeggen wij u van harte dank.

Jan, dochter Jeanny
en de bedroefde familie.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburg op zondag 3 maart a.s. om 10.00 uur.