

Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen
van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug
in de stralende zon,
hoe ik was,
toen ik alles nog kon.

In dankbare herinnering aan

Mia Dortants

echtgenote van

Sjef Baur

Zij werd geboren op 27 mei 1918 te Rimborg en overleed op 12 mei 2000 in het ziekenhuis in Heerlen. Na een plechtige requiemmis werd zij begraven op het kerkhof in Rimborg op 17 mei.

Wij danken u van harte voor uw bliken van medeleven bij haar ziekte en overlijden.

Echtgenoot, kinderen en kleinkinderen

De zeswekdienst zal gehouden worden op zondag 2 juli a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimborg.

"Herjöttje, koom mich toch hoale!" Dat waren haar laatste woorden. Het hoefde niet meer voor haar. De laatste 5 weken in het ziekenhuis waren slopend geweest. We zijn onzegbaar bedroefd omdat wij haar moeten missen maar dankbaar dat we haar zo lang in goede gezondheid in ons midden mochten hebben.

Ze was een sterke en vitale vrouw die haar hiele leven hard heeft gewerkt en maar moeilijk kon accepteren dat haar krachten afnamen. Ze was dol op haar kleinkinderen en iedereen kon altijd bij haar terecht in goede en slechte tijden.

Lieve Mia, mam en oma, rust in vrede en blijf voor ons zorgen bij O.L. Heer.