



Houdt
uwe
lampen
brandend



Ter herinnering aan Uw gebed voor

Matthieu Dortants

Geboren te Rimburch 18 juni 1894, werd hij op 27 april 1972 geroepen te Waubach in het Bejaardentehuis „Heereveld”, gesterkt door de sacramenten der zieken. Hij werd te rusten gelegd in het graf van zijn ouders op het parochieel kerkhof te Rimburch, waar ook de uitvaartdienst werd gehouden in de parochiekerk.

Hoe blij en hoe gelukkig is de man, die, vol bekommernis God dient met lichaam, ziel en geest, en die den goeden Vader vreest.

Die man zal nuttigen al 't goed, den uitgestorten overvloed, aan ieder van omhoog beloofd, waarvan hem tijd noch eeuw berooft.

Want God behoedt, gelijk zijn vriend, die Hem godvruchtig eert en dient, Hij handhaaft zijn geslacht met lust en toont waar Zijn verbond op rust.

Vondel (harpzanger)

†

De pl. zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 17 juni a.s. om 9.30 uur in de Kapel van het Bejaardentehuis „Heereveld” te Waubach.