



WEEST BEZONNEN
EN WAAKZAAM



Gedenk in Uw gebeden de ziel van zaliger

Johan Leonaard Dortants

Lid van de H. Familie

weduwnaar van

Anna Josepha Benders

Geboren te Rimborg, 28 februari 1888, overleden te Eygelshoven, 1 maart 1958, voorzien van de H.H. Sacramenten en begraven te Eygelshoven op 5 maart d.a.v.

Ik werd ziek en er was niemand die mij helpen kon, doch de Heer kwam mij te hulp. (Ps. 106).

Een goed mens en een goed Christen. Een natuurlijke zin voor eerlijkheid en oprechtheid, gepaard aan een gevoelig hart voor armen, ongedwongen eenvoud in zijn omgang met zijn medemensen, dat waren wel de meest sprekende eigenschappen van deze goede man. In dezelfde natuurlijke eenvoud beleefde hij ook zijn godsdienstige overtuiging. Zo hebben hem het beste gekend zijn kinderen, voor wie hij gewerkt heeft, met wie hij vreugde en leed deelde. Zo hebben hem vele anderen gekend die in vriendschap zijn persoonlijkheid leerden waarderen. Zijn leven moet voor zijn kinderen een aansporing zijn om hun vader als goed mens en Christen te willen navolgen.

Dierbare kinderen, hebt dank voor jullie liefde en zorgen, waardoor jullie mijn zorgen verlicht hebt. Gods Wil moge voor jullie de kracht zijn om dit leed te dragen, maar ook de kracht om altijd eens gezind en Christelijk te blijven. Bidt voor mij en voor moeder. Wij bidden samen voor jullie. Laat dit geen ijdel woord zijn, maar een afspraak tussen ons, die elkaar op aarde alijd hebben liefgehad.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

J. Beckers-Brauers, Eygelshoven