



MATER DOLOROSA.

JEZUS + MARIA + JOZEF

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

JAN WILLEM
JOSEPH DORTANTS

ECHTGENOOT VAN
MARIA PHILOMENA WETZELS,
geboren te Eyselshoven 9 September 1856 en na een kortstondige ziekte tijdig voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, overleden te Rimburg 2 Augustus 1938.

Een eerekroon zijn de hooge jaren, zoo zij op de wegen der gerechtigheid worden gevonden.

(Spreeken: 16. 31)

Toen de dagen der beproeving kwamen, nam hij den lijdenskelk, hem door den Heer aangeboden, met bereidvaardigheid aan; met volle onderwerping aan Gods H. Wil bracht hij het offer zijns levens. God zal hem dan ook vergelden volgens zijne goedheid en gerechtigheid. Dierbare Echtgenoot en kinderen, troost u met mij; ik verlaat een wereld van ellende om het rijk der eeuwige vreugde binnen te gaan.

Blijft vereenigd met elkander en bidt voor mij. Vaartwel tot weerziens in den hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Fr. Verreck, Rimburg