



G. RENI

F&P.GROEN.VENLO

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID

300 D. AFL.



Gedenk in Uw gebeden en H. Misoffer
de ziel van zaliger

Franciscus Joseph Dortants

echtgenoot van

Rosina Rohs

Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie
geboren te Rimburg 9 Juli 1879, overleden te
Susteren 9 November 1953, gesterkt door de
Sacramenten der stervenden.

Een rechtvaardige, stille, goede man is gestorven. Vol overgave heeft hij zijn schone ziel teruggegeven aan de Vader in de hemel. In zijn leven heeft hij niets anders willen zijn dan een echt goede echtgenoot en vader. Vooral zag men van hem zijn eenvoud des harten en zijn sterk en blij Godsvertrouwen. Hij kon in waarheid getuigen: „De Heer heb ik altijd voor ogen gehad”, zowel bij het stille zorgen voor zijn gezin, als tijdens zijn ziekte. Nu zal hij rusten van zijn werken en goede zorgen, immers de dood is voor die God liefhebben niet het einde, maar het begin van eeuwige vrede en niet te storen vreugde.

Mijn dierbare echtgenote, samen hebben wij vreugden en zorgen gekend, nu zijt gij bedroefd, vertrouw op God, Hij zal ook U troosten en sterken. Dierbare kinderen, dank voor al Uw goede zorgen. Ik weet, dat gij mij steeds zult blijven gedenken, blijft altijd de steun voor Uw Moeder.

Gij allen, familieleden en bekenden, wilt ook gij mij in Uw gebeden niet vergeten.

Mijn Jezus, barmhartigheid.