



Jezus † Maria † Joseph
Bid voor de ziel van zaliger

Anna Barbara Dortants

weduwe van

Hubert Joseph Marie Rohs

De dierbare overledene werd geboren te Rimburch 2 Juli 1879 en overleed te Kerkrade 28 Jan. 1954, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig de mens, die zijn laatste uur steeds voor ogen heeft, om zich dagelijks daartoe voor te bereiden, en die in zijn leven zo tracht te worden, gelijk hij bij zijn dood wenst te wezen.

De dierbare overledene, wetende dat de godsvrucht voor alles nodig is, daar deze de belofte heeft van het tegenwoordige en het toekomstige leven, beoefende haar vlijtig

Vol vertrouwen op God, op de bescherming van Maria en de H. Joseph, zag zij gelaten de naderende dood tegemoet, overtuigd, dat de Heer haar de kroon der gerechtigheid zou geven, wijl zij zich in alles van haar plichten gekweten had.

Mijne kinderen, kleinkinderen en familie, helpt mij door uwe gebeden bij God.

Mijn Jezus Barmhartigheid.