



Dankbare herinnering aan

**MIA DONNERS**

echtgenote van

**Willy de Haas**

moeder van

**Rieny, Julienne en José**

Zij werd geboren te Sittard 23 mei 1923  
en na gesterkt te zijn met het Sacra-  
ment der zieken, aldaar overleden  
3 december 1973.

---

„ Die op God hopen, Zullen zijn trouw  
ondervinden en die God trouw zijn,  
zullen in Zijn liefde verblijven, want  
genade en erbarming vallen zijn uit-  
verkorenen ten deel” (Wijsheid 3. 9)

In dit schriftwoord zien we het beeld  
van onze heilsverwachting van deze  
overledene. Zij was trouw aan Gods  
opdracht: een arbeidzame vrouw, die  
haar echtgenoot en kinderen voortdu-  
rend met haar aandacht en zorg om-  
ringde en op de laatste plaats aan  
zichzelf dacht. Zij putte haar kracht uit  
een diepe godsdienstige overtuiging en  
aanvaarde uit Gods hand de termijn  
van haar leven.

Velen met ons zullen moeder dankbaar  
gedenken want zij verstond de kunst  
heel eenvoudig en rustig veel begrip  
en zorg voor anderen te hebben, terwijl  
ze altijd het respect voor hen bewaar-  
de.

Heer onze God, wij danken U voor alles  
wat U ons in moeder hebt geschonken  
en vragen U, beloon haar met de  
vreugde van Uw Vaderhuis. Moge zij  
daar onze voorspraak bij U blijven.

Dat zij ruste in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de  
vele blijken van medeleven, welke zij  
bij het overlijden en de begrafenis van  
U mocht ontvangen.

---

De zeswekdienst zal plaats hebben  
op zondag 20 januari a.s. om 10.00 uur  
in de kerk van het H. Hart te  
Overhoven-Sittard.