



**IK  
BEN  
HET  
LEVEN**

## In memoriam Michel Donners

Als jonge student van 14 jaar, leerde ik op het bisschoppelijk college te Sittard **Michel Donners** kennen als een zeer begaafde, talentvolle leerling. In de twintiger jaren was 'n glansrijke toekomst voor hem weggelegd. Na vele jaren zag ik hem terug op 23 december 1941 in de verduisterde kelder van het patronaat te Sweikhuizen, waarna ik hem 33 jaar gekend heb als vader van een heel groot gezin.

Als nadenkende mens en als mediterende pastoor overweeg je in stilte je eigen levensloop, alsook de afwisselende lotgevallen van je parochianen en telkens en herhaaldelijk kom je tot die onbegrijpelijke en wondervolle ontdekking: Gods wegen zijn wonderbaar; Gods wegen zijn niet 's mensen wegen. Men zou hier Jesaja II, 55, 8-11 verder kunnen overdenken. Het is heel persoonlijk en alledaags, maar de naakte werkelijkheid: Michel werd vader van dertien kinderen en ik werd priester en later pastoor in Sweikhuizen, waar hij sedert 1928 woonde. Onwillekeurig wordt je hier stil en plaats je puntjes . . . . .

**Op 11 september 1928** huwde hij met **Mai Meels**. Beide doorleefden toen de akelijheden van het leven en de crisisjaren. De hedendaagse mens van deze prestatie-, pro-

duktie- en consumptie-maatschappij van weelde en welvaart kan zich die tijd niet indenken. Toch bouwden zij samen een toekomst door de crisistijd en door de oorlogsjaren en gevaren heen. Een keer in al die lange jaren, herdenkend die collegejaren, heeft hij dat ooit tijdens een lange ziekte, mij bekend: ja, pastoor: „U pastoor in Sweikhuizen en ik vader van 13 kinderen, wat zegt U nu.” Mijn antwoord was: „Gods wegen zijn onnaspeurlijk” en „Michel, laat ons allebei tevreden zijn.” Wat God doet is goed!

**Tenslotte een woord van troost en moed voor zijn kinderen:** het inspirerend, variërend en bemoedigend voorbeeld van jullie ouders moeten jullie uit het grote gezin en het ouderlijk huis meenemen. Ik denk dat dit positief vruchtbaar zal worden. Wat ik zeker weet, wil ik herhalen: bidden en werken bouwen samen een gelukkige toekomst. In stille momenten en in lastige ogenblikken zouden jullie dit gedachtenisprentje en dat van moeder z. kunnen herlezen. Zij hadden alles over voor jullie: beantwoorden jullie die offers eerlijk en oprecht.

Pastoor Thissen

Sweikhuizen, 20 januari 1975

**Jan Michel Donners** werd 24 augustus 1898 geboren te Schinnen. Op 11 september 1928

huwde hij met **Marla Theresia Meels**. Uit dit huwelijk werden 13 kinderen geboren. Op 4 mei 1950 verloren zij hun oudste zoon Piet. 7 November 1967 verloor hij zijn vrouw. Een ongeneeslijke ziekte overviel hem. Plotseling overleed hij te Sweikhuizen op 19 jan. 1975. Pastoor zalfde hem met het H. Oliesel. Bij zijn vrouw en zoon werd hij begraven op 22 januari d.o.v. op het parochiekerkhof te Sweikhuizen.

---

**De kinderen Donners** danken iedereen, die met hen meeleeft in de dagen van ziekte en overlijden van hun vader. Zij nodigen U uit tegenwoordig te zijn bij de zeswekendienst, die op **zondag 2 maart 1975** gehouden wordt in de parochiekerk van de H.H. Dionysius en Odilia te Sweikhuizen om **11.30 uur v.m.**