



Ter dankbare herinnering aan

PAUL JOZEF DOMAGALA

echtgenoot van

Anna Barbara Souren

* 2 juni 1907 te Steglitz-Berlijn
† 6 september 1976 te Kerkrade

Deze dierbare voelde het einde naderen. Zijn gezondheid was reeds jaren ondergraven door een generatie lange zware mijnarbeid en het laatste jaar werd hij samen met zijn geliefde echtgenote verzorgd in een verpleegkliniek. Zijn zonnig, optimistisch en diepmenselijk karakter hebben hem gedurende de eerste, lange en niet altijd gemakkelijke levensfase alle moeilijkheden doen overwinnen.

Pas op middelbare leeftijd vond hij een echt tehuis, waar zijn rijke gaven van hart en geest tot volle ontplooiing konden komen; niet alleen voor haar door wie hij de echte levensvreugde vond, maar voor allen die in hun gezin de echte warmte vonden.

Lieve echtgenote, ik dank je voor alles wat je voor mij betekend hebt. Wij waren gelukkig maar het moge je tot troost zijn dat mijn geluk nu volkomen

is. Ik moet je in moeilijke omstandigheden achterlaten, maar ik heb de hoop, dat zij die met ons gelukkig waren je tot troost mogen blijven.

God en Vader, schenk ons bij dit afscheid een teken van uw liefde.

Lenig onze smart, laat ons niet zonder hoop achter.

Breng ons weer samen.

Want de liefde van Christus die alles overwint, zal ook de dood overwinnen en allen verenigen in vreugde voor altijd en eeuwig.

De familie dankt U hartelijk voor de vele bliken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de begrafenis van U mocht ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op zaterdag 23 oktober a.s. om 10.00 uur in de kerk van de H. Bernardus te Ubachsberg.