



H. GRAT

Wie

mijn vlees eet
en mijn bloed drinkt
heeft het eeuwig leven
en ik zal hem opwek-
ken op de jongste dag.



Gedenk in uw gebeden
de ziel van zaliger

MARIA ELISABETH DOHMEN

weduwe van

PAULUS JOSEF LEMMENS

Geboren te Rimburg, 25 sept. 1873,
overleed zij aldaar, meermalen gesterkt
met het Sacrament der Zieken, op
9 februari 1966.

Een erekroon zijn de hoge jaren, zo
zij op de weg der gerechtigheid ge-
vonden worden.

Toen de dagen der beproeving kwamen,
nam zij de lijdenskelk, haar door de
Heer geboden, met bereidwilligheid
aan, met geduld en in volle onder-
werping aan God's H. Wil bracht zij
het offer van haar leven.

Stervens weeën overvielen haar, doch
zij heeft de naam des Heren aange-
roepen.

Mijne kinderen en kleinkinderen houd
het aandenken Uwer Moeder in ere
en bid voor mijn zielerust.

Mijn Jezus Barmhartigheid.