



Popule meus, quid feci tibi?
aut in quo contristavi te?
responde mihi.

Par ses souffrances et sa mort Jésus
nous donne la vie

Door zijne smarten en zijne dood schenkt Jesus
ons het leven

Jezus

†

Maria

†

Jozef



Wij vragen Uw aandachtig gebed voor de
ziel van zaliger

Hubert Alois Dohmen

Geboren te Rimbürg 11 Sept. 1873 en na voor-
zien te zijn van de H. Sacramenten der ster-
venden overleden in 't St. Jozefziekenhuis te
Heerlen 7 Febr. 1949; begraven te Rimbürg 10
Febr. 1949.

Weest bereid, want gij weet dag noch uur.
Zoals het God, den Heer van leven en dood
behaagt, zo geschiede het, ondoorgrondelijk
zijn Zijn raadsbesluiten.

O mijn Heer en mijn God, reken mij mijne
fouten niet aan, want in eenvoud des harten
heb ik geleefd. Op U o Heer heb ik gehoopt,
laat mij in eeuwigheid niet beschaamd
worden.

O God, neig Uw oor tot mij en verhoor
mijn gebed, laat Uwe wonderbare barmhartig-
heid uitschijnen, want Gij redt degenen die
op U hopen.

Gij allen, die mij dierbaar waart, gedenkt
mij in Uwe gebeden, opdat ik spoedig moge
rusten in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Onze Vader — Wees Gegroet