



Ter dankbare herinnering aan

Frans Dohmen

geboren te Rimborg 3 nov. 1920

echtgenoot van

Elisabeth Janssen

Ofschoon hij in 't hospitaal te Heerlen verbleef voor een operatie, was zijn heengaan van ons op 24 aug. 1972, volkomen onverwacht en een slag, die moeilijk te verwerken is.

Hij ontving nog 't Sacrament der zieken, maar bijzonder was hij voorbereid door zijn leven. Na de eucharistieviering in de parochiekerk te Rimborg op 28 aug., werd hij aldaar te ruste gelegd op 't parochieel kerkhof.

+

Met veel hartelijkheid herdenken wij Frans Dohmen, die in de volheid van zijn leven ook in 't middelpunt stond van zijn gezin en een grote kracht was voor de gemeenschap van Rimborg.

Hij deed liever geen half werk, was een doorzetter, maar ook een optimist, een mens met een blije kijk en een glimlach.

Als hij zich voor iets inzette, dan kon je hem aanzien dat hij dan ook iets van de anderen verwachtte. Die vanzelfsprekendheid werkte aanstekelijk.

Zo zette hij zich in voor zijn gezin: zijn vrouw en kinderen. Hen vreugde en geluk verschaffen verwarmde zijn hart. En ongetwijfeld zal zijn diep geloofsleven een lichtend voorbeeld zijn voor hen en anderen.

Ook de gemeenschap kon op hem rekenen: hij was 't hart van de Oud-strijdersvereniging en de fanfare had in hem niet alleen een trouw lid, maar ook iemand, die zich inzette voor 't goed voortbestaan der fanfare.

Slechts één is er, die kan zeggen: „Welaan goede en getrouwe knecht, gij zijt trouw bevonden. Over veel zal ik U aanstellen. Treedt binnen in de vreugde van de Heer“.

Moge deze Heer ook een kracht zijn voor zijn vrouw en kinderen en zijn moeder, die alles voor hem gedaan hebben. Moge zijn vreugde bij de Heer zijn.

* * *

Wij danken U van harte voor Uw meeleven en Uw gebeden in deze dagen.

FAMILIE DOHMEN-JANSSEN

Op zondag 8 oktober a.s. komen wij weer samen voor een herdenkingsmis om 10 uur in de kerk van de H. Drieuldigheid te Rimborg.