





Ter dankbare herinnering aan

Lei Dörenberg

echtgenoot van

Mieny Blezer

Johan Leonardus Gerardus Dörenberg werd geboren op 20 september 1931 in Ubach over Worms en overleed in het verpleeghuis te Kerkrade op 5 maart 2004, tijdig gesterkt met de H. Sacramenten en omringd door de liefdevolle zorg van zijn gezin. Hij werd op 10 maart 2004, na een plechtige uitvaartmis in de St.-Josephkerk te Waubach-Groenstraat, gecremeerd in Heerlen-Imstenrade.

Voor uw gebed en medeleven tijdens zijn ziekte en bij zijn overlijden danken wij u oprecht.

Echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk St.-Joseph te Waubach-Groenstraat op zondag 18 april a.s. om 11.15 uur.

Met droefheid nemen we afscheid van een goede en lieve man, een bescheiden maar behulpzame vader en trotse opa. Zijn gezin kwam altijd op de eerste plaats. Zijn liefde voor ons sprak uit zijn daden. Hij was blij als het met ons goed ging. Stil en ongedwongen was hij er altijd voor ons, in de keuken, tuin, garage, binnen en buitenshuis. Hij kon moeilijk nee zeggen als de mensen een beroep op hem deden. En velen wisten hem te vinden, want hij was handig: een manusje van alles. IJverig en met inzet werkte hij op de mijn, later op de DSM, waar hij ook deel uitmaakte van de brandweer en de rampenploeg. Ziektes bleven hem niet bespaard. Vroegtijdig moest hij stoppen met werken. Zonder te willen klagen, bleef hij genieten van fotografie, film, de natuur en natuurlijk van zijn kleinkinderen. Lei, bedankt voor alles. Rust in vrede.

Droom

Ik droom dat er wat groen zou zijn
waar ik mij neer kan leggen
waar ik luist'rend naar de zomerwind
iets van een diepe stilte vind
waar 'k niets meer hoeft te zeggen
ik ben de woorden moe
de uitgekiende zinnen
ik zou zo graag opnieuw
zonder één woord beginnen
een stilte....zó intiem
clair in het jonge groen
mijn laatste pantomime
'n glimlach en 'n zoen

Toon Hermans